

Kom og lyt ...



Kirkeblad for Egersund sogn september til november

2006

Adresser:

Sognepræst:

David J. Kessel, Strandvej 8, Egersund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk

Menighedsrådsformand:

Margit Kristensen, Teglparken 42, Egersund, tlf.: 74442446

Kirkeværge:

Sven Pryds, Egeskovvej 1, Broager, tlf.: 74449229

Kirkegård:

Maja Wilkenskjeld, Rødegade 9, Egersund, tlf.: 74449838

Organist:

Otto Andersen, Sdr. Havnegade 10b, Sønderborg, tlf.: 74435728

Kirkesanger:

Christian Vestergaard, Mørkhøj 9, Gråsten, tlf.: 74441851

Hjemmeside: www.egersund-kirke.dk

Få besøg af præsten:

Vil du gerne besøges af mig eller kender du en, der godt kunne tænke sig at få besøg af mig, er du velkommen til at kontakte mig. Det er del af sognepræstens arbejde, at besøge sognebørn, der ønsker det. Det kræver ingen anledning!

Mvh. David J. Kessel

Kirkebil:

Hvis du gerne vil køres til gudstjenesten ring til en af byens taxaer. Det koster fem kroner per vej.

En tak til præsterne

Jeg synes, vi præster fortjener en stor tak. For vi har hjulpet den danske befolkning med at komme godt igennem agurketiden. Først vil vi ikke arbejde om søndagen, så vil vi ikke betale for vore luksusboliger, og ellers er flertallet af os mest optaget af at udjævne forskellen mellem vores Gud og muslimernes. Der var masser at skrive om. Og det blev der også gjort. Ikke en dag uden læserbreve af vrede eller forargede præster, og ikke en dag uden lige så vrede eller forargede borgeres svar på disse. Jeg tror, efterhånden er alle en lille smule træt af diskussionen. Så derfor kommer der et nyt kirkeblad, der skal minde os om, at der faktisk foregår flere og vigtigere ting i sognet. Og at præsterne faktisk gør andre ting end at gruble over deres lønsedler eller danne alle mulige netværker.

For uanset hvad der står i aviserne, er kirke det, der foregår her i jeres sogn. Det kan godt være, man synes, de der præster bare er for meget - men en aktiv menighed, et sogn, der modtager kirkens tilbud med glæde, kan hjælpe mod mange af præsternes svagheder.

Så "Kom og lyt ..." som det hedder i Hans Ove Fønsbos Egersund-sang - for jeg skal nok blive ved med at arbejde om søndagen.

David Kessel.

Gudstjenester:

September:

3. september	10.30	DK	Høstgudstjeneste
10. september	10.30	DK	13. s.e. trinitatis + kirkekaffe
17. september	09.00	DK	14. s.e. trinitatis
24. september	14.00	DK	Musicalgudstjeneste + kirkekaffe

Oktober:

1. oktober	19.00	DK	16. s.e. trinitatis
8. oktober	10.30	SKS	17. s.e. trinitatis
15. oktober	10.30	DK	18. s.e. trinitatis + kirkekaffe
22. oktober	09.00	DK	19. s.e. trinitatis
29. oktober	10.30	DK	20. s.e. trinitatis + kirkekaffe

November:

5. november	10.30	DK	Alle helgens dag
12. november	09.00	DK	22. s.e. trinitatis
19. november	10.30	n.n.	23. s.e. trinitatis + kirkekaffe
26. november	09.00	ES	sidste søndag i kirkeåret

Aktiviteter:

September:

- 12. september kl. 19.00 menighedsrådsmøde i konfirmandstuen*
- 21. september kl. 12.30 til ca. 17.00: pensionistudflugt til Aabenraa*

Oktober:

- 11. oktober kl. 19.00 menighedsrådsmøde i konfirmandstuen*
- 20. oktober kl. 14.30: sammenkomst for pensionister i konfirmandstuen*

November:

- 16. november kl. 19.00 menighedsrådsmøde i konfirmandstuen*
- 22. november kl. 19.30: sogneaften i konfirmandstuen med Hanne Faldborg*
- 30. november kl. 14.30: adventshygge for pensionister i konfirmandstuen*

Aktiviteter:

Sammenkomster for pensionister og ældre:

September: Torsdag den 21. september tager vi på udflugt til Aabenraa. Vi bliver hentet ved kirken kl. 12.30 og skal bl.a. se Spidegården, hvor Hanne Vedel fremstiller enestående kirketekstiler o.a. Inden vi tager hjem får vi kaffe på Kalvø. Vi er tilbage omkring kl. 17.00. Tilmelding senest tirsdag den 19. september!

Oktober: Torsdag den 19. oktober kommer Bente Løwe Christiansen og læser fra hendes bog: ”Krøllerier på kendte stier”.

November: Torsdag den 30. november holder vi adventsfest med lotteri og adventshygge.

Sammenkomsterne begynder kl. 14.30

Tilmelding senest onsdag aften hos: Ingrid Rathje: 74449027 eller Johanne Clausen: 74442508

For de unge:

Søndag den 3. september holder vi høstgudstjeneste. Det er en familiegudstjeneste. Børn må gerne komme med noget af årets afgrøde, der bliver lagt foran alteret. Efter gudstjenesten er alle velkomne til at bage snobrød i præstegårdshaven. Der er kaffe og sodavand til alle.

Søndag den 24. september kl. 14.00 holder vi en musicalgudstjeneste. Juniorklubben, koret og andre børn opfører musicalen "David" af Kis og Hans Holm.

Juniorklub: Juniorklubben er for tiden i gang med at lave musical sammen med kirkens kor og andre børn.

Efter musicalgudstjenesten den 24. september mødes juniorklubben igen i konfirmandstuen om torsdagen kl. 18.30.

Juniorklubben er mødestedet for alle børn og unge fra 3. klasse. Vi kigger på, hvad bibelen indeholder, vi synger, spiller og tager en gang imellem ud af huset.

Der er ingen mødepligt. Så kom bare og se, om det er noget for dig.

Mange hilsner,

Lisa: tlf.: 74442548

Også i 2007 tilbydes konfirmation i Egersund!

Så vidt der er interesse for at holde konfirmation i Egersund for de konfirmander, der bor i sognet, tilbyder vi gerne denne mulighed. Konfirmationen holdes den første søndag i maj. Alle interesserede bedes at henvende sig til sognepræsten i Egersund.

Sogneaften: Onsdag den 22. november kl. 19.30 kommer Hanne Faldborg og holder foredrag med titlen: "Har nogen set Nora?" På sjov og underholdende måde vil hun provokere kvinder og mænd og sætte spørgsmålstejn ved, om kvindernes ligestilling er kommet meget langt siden "Nora". Foredraget finder sted i konfirmandstuen.

Nu larmer de igen!

”Kom og lyt ...” hedder vores kirkeblad. Og det hedder det ikke fordi ”Se og hør” allerede fandtes, men fordi det er de første ord fra den sang, min forgænger, Hans Ove Fønsbo, har skrevet om Egersund, og som vi plejer at synge til vore sammenkomster i konfirmandstuen. I denne sang hedder det bl.a.:

*”Lyt når kirkens klokkeslag
Hilser på den nye dag,*

Lyt når klokken ringer aftensolen ned ...”

Dermed nævner han noget, som vi alle kender, og nok ikke tænker så meget over: I Egersund ringer kirkeklokkerne hver morgen og hver aften. Måske er der nogle, der synes at det er irriterende at blive vækket i weekenden med klokkeklang. Men det er en god tradition at ringe solen op og ned. Og det er mere end en god tradition. For det er de samme klokker, der om søndagen kalder til gudstjenesten. Dvs. vi bliver mindet om, at dagens begyndelse og dagens afslutning omfavnes af Gud. Om morgenen lægger vi den dag, der begynder, i Guds hænder, om aftenen takker vi Gud for den dag der er gået. Både morgenringning og aftenringning afsluttes med tre gange tre bedeslag. Der er måske mennesker – ikke kun præster - der beder en kort bøn, når de hører klokkerne ringe, for på den måde at inddrage Gud i den hverdag, der ellers ikke giver alt for meget plads til troen. Men uanset hvad den enkelte synes om klokkeringningen, så er jeg glad for, at man i vort sogn holder fast ved denne tradition. For den gør at kirken og dens budskab bliver en del af hverdagen. To gange om dagen mindes vi om, at vort liv er i Guds hænder, at begyndelsen og enden – både dagens og livets – er Guds nådes værk.

Når jeg hører klokkerne ringe holder jeg inde og prøver for et øjeblik at glemme bekymringer, planer og alt det, der gør at jeg har travlt. Det kræver lidt larm, når man vil trænge igennem hverdagen med kirkens budskab. Men det er en larm, der giver ro i sindet.

M.v.h. David Kessel