

Kom og lyt ...



Kirkeblad for Egersund sogn

marts til maj 2006

Adresser:

Sognepræst:

David J. Kessel, Strandvej 8, Egersund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk

Menighedsrådsformand:

Margit Kristensen, Teglparken 42, Egersund, tlf.: 74442446

Kirkevæрге:

Sven Pryds, Egeskovvej 1, Broager, tlf.: 74449229

Kirkegård:

Maja Wilkenskjeld, Rødegade 9, Egersund, tlf.: 74449838

Organist:

Otto Andersen, Sdr. Havnegade 10b, Sønderborg, tlf.: 74435728

Kirkesanger:

Christian Vestergaard, Mørkhøj 9, Gråsten, tlf.: 74441851

Hjemmeside: www.egersund-kirke.dk

Få besøg af præsten:

Vil du gerne besøges af mig eller kender du en, der godt kunne tænke sig at få besøg af mig, er du velkommen til at kontakte mig. Det er del af sognepræstens arbejde, at besøge sognebørn, der ønsker det. Det kræver ingen anledning!

Mvh. David J. Kessel

Kirkebil:

Hvis du gerne vil køres til gudstjenesten ring til en af byens taxaer. Det koster fem kroner per vej.

En urolig tid

De sidste uger har været en urolig tid. Der, hvor man før i tiden havde et billede af Danmark som et sympatisk land, der var kendt for tolerance og åbenhed, ser man pludselig på os med vrede og had. Det er ikke altid nemt, at gengælde disse følelser med ro og fornuft. Det sker, at vi møder vrede med vrede, selvom det nok ikke er det, der hjælper os videre.

I sådan en tid gælder det om at gøre det, man kan, for at komme tilbage til dialog og respekt for hinanden. Det gør vi også i vores sogn – med de beskedne midler, vi har. På søndag, den 05. marts går vi også i år rundt og samler ind til Folkekirkens Nødhjælp. Dvs. vi giver de mennesker, der har brug for vores hjælp et tegn på, at vi ikke kun ser vores egne problemer, men at vi ikke har glemt dem, der lider nød – uanset om de er muslimer, kristne eller tilhører hvilken som helst anden tro. Se i kirkebladet, hvordan du kan være med til at hjælpe som indsamler.

Det er ikke altid nemt at forstå mennesker med en anden tro eller en anden kultur. Det oplever vi disse dage meget tydeligt. Vi har derfor inviteret Imam Abdul Wahid Pedersen til et foredrag i vores kirke. Han kommer den 17. maj kl. 19.00 og fortæller os om sin tro. Han vil gøre os opmærksom på, at der på trods af de store forskelle, også er mange ligheder mellem Islam og Kristendom. På den måde bidrager sognet til dialog og forståelse over kulturelle og religiøse grænser. Vi håber, at sognet bakker op omkring disse forsøg i en urolig tid.

*Med de venligste hilsner,
Egersund Menighedsråd.*

Kalender:

Gudstjenester:

Marts

05. marts	10.30	DK	1.s.i fasten
12. marts	19.00	DK	2. s. i fasten
19. marts	10.30	DK	3.s.i fasten, kirkekaffe
26. marts	19.00	DK	midfaste

April

02. april	10.30	DK	Mariæ bebudelses dag, kirkekaffe
09. april	10.30	DK	Palmesøndag, familiegudstjeneste med kirkekaffe
13. april	16.00	DK	Skærtorsdag
14. april	10.30	DK	langfredag
16. april	10.30	DK	påskedag, vi indfører de nye salmebøger!
17. april	09.00	ES	2. påskedag
23. april	10.30	DK	1.s.e. påske, kirkekaffe
30 april	10.30	DK	2.s.e.påske

Maj:

07. maj	09.30/11.00	DK	3.s.e. påske, konfirmation
12. maj	19.00	DK	Bededag
14. maj	09.00	DK	4.s.e. påske
21. maj	19.00	DK	5.s.e. påske
25. maj	10.30	DK	Kristi himmelfarts dag, kirkekaffe
28. maj	10.30	DK	6.s.e. påske

Aktiviteter:

05. marts: sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp. Frivillige indsamlere mødes i konfirmandstuen kl. 12.00.

16. marts kl. 14.30: sammenkomst for pensionister i konfirmandstuen.

20. april kl. 14.30: sammenkomst for pensionister i konfirmandstuen.

17. maj kl. 19.00 i kirken: Foredrag med Abdul Wahid Pedersen: "To verdensreligioner – forskelle og ligheder mellem Islam og Kristendom"

18. maj kl. 14.30: sammenkomst for pensionister i konfirmandstuen.

Denne side kan tages ud og sættes på opslagstavlen, køleskabet e.l.!!!

Sammenkomster for pensionister og ældre:

16. marts kl. 14.30

20. april kl. 14.30

18. maj kl. 14.30

Tilmelding senest onsdag aften hos:

Ingrid Rathje: 74449027 eller Johanne Clausen: 74442508.

Der er mulighed for at blive hentet!

Foredrag:

Onsdag den 17. maj kl. 19.00 i Egersund kirke: Abdul Wahid Pedersen: "To verdensreligioner – forskelle og ligheder mellem Islam og Kristendom"

Sogneindsamling:

Søndag den 05. marts er der sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp. Alle, der kunne tænke sig at hjælpe ved at tage en rute om eftermiddagen og dermed dække så meget af sognet som muligt, er velkomne til at ringe til præsten eller mødes op **søndag kl. 12.00 i konfirmandstuen, Strandvej 8. Jo flere vi er, desto mere kan vi gøre for de nødlidende mennesker i verden!**

Konfirmander i Egersund kirke den 07. maj 2006

kl. 09.30:

Simone Alexandra Nørup Hansen

Louise Faldt Kristensen

Lasse Valentin Allerup

Vicky Rathje Lund

Michael Nissen

Steffan Feldstedt Kunz

Rune Kirkegaard

Anne Dorte Jensen

kl. 11.00:

Bjørg Ravn

Frederik Højfeldt Nielsen

Kasper Lorentzen

Nikolaj Christensen

Daniel McBurnie

Thomas Holm

Malene Holst Christensen

Tanja Matzen

Kasper Schnedler Clausen

Rene Moisen

Anne-Sofie Liithje

Emil Holmboe Andersen

Faste til Påske

I marts begynder fastetiden. At faste er ikke noget, der har en stor tradition i folkekirken. For efter reformationen mente man, at den lutherske tro, der lægger vægt på, at vi ikke bliver retfærdige gennem gode gerninger, men gennem Guds nåde, ikke skulle bruge fasten som noget, der gjorde os bedre i Guds øjne. Alligevel er fasten begyndt at komme tilbage i vores bevidsthed. Det hænger sikkert sammen med, at de fleste af os jo kæmper med overflodens konsekvenser for figuren. Men når vi faster i en evangelisk-luthersk sammenhæng, gør vi det ikke for at gøre os fortjent til Guds nåde, og selvfølgelig gør vi det heller ikke fordi Gud bedst kan lide slanke mennesker. Men fastetiden er en forberedelsestid til påske. I påske erfarer vi, at Guds nåde og kærlighed går meget længere end at den begrænses til denne verden. Opstandelsen er udtryk for Guds løfte om nåde og kærlighed i det liv vi har på jorden og udover dette liv. Når vi i fastetiden beslutter at gøre os selv opmærksom på, at liv i Jesus Kristus er mere end det, der er i vores verden og at der er andet end mad og drikke, så kan vi opleve fasten som en berigelse. At faste betyder ikke at pine sig selv for at imponere Gud, men at prøve at få øjnene åbnet for det vidunderlige løfte, vi har fået i Jesu Kristi opstandelse.

Jeg ønsker alle en god faste- og påsketid, og jeg er sikker på, at der altid vil være plads nok i kirken, uanset om fastetiden gør os slanke, eller om vi beholder juletidens rundinger.

David J. Kessel.